



# ΚΥΡΙΑΚΗ

## ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἥκουσα φωνὴν ὅπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1, 10)

Περίοδος Δ' - "Ετος ΚΑ'  
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1098

Τοῦ ἀγίου Κοσμᾶ τοῦ Αίτωλοῦ  
24 Αύγουστου 2013

Συντάκτης † ἐπίσκοπος  
Αὐγούστινος Ν. Καντιώτης

### Τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ ἀγίου Κοσμᾶ

«Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὅδατος, καὶ ἔξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἄναψυχήν» (Ψαλμ. 65,12)

**Σ**ΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, ἀνέτειλε ἡ ἐօρτὴ τοῦ ἀγίου Κοσμᾶ τοῦ Αίτωλοῦ. Πόσο θὰ θέλαμε τὴν ἡμέραν αὐτὴν νὰ βρεθοῦμε στὰ μέρη ποὺ μαρτύρησε ὁ ἄγιος καὶ νὰ τελέσουμε θεία λειτουργία! Ἀλλ' ἔαν σωματικῶς δὲν μποροῦμε, ἃς μεταβοῦμε ἐκεῖ μὲ τὴ φαντασία. Διασχίζουμε λοιπὸν τοὺς αἰῶνας καὶ φθάνουμε στὴ Βόρειο Ἡπειρο τὸ ἔτος 1779. Τί ἐπικρατοῦσε τότε; Ἡταν ἐποχὴ ποὺ ἡ πατρίδα μας καὶ ὅλα τὰ Βαλκάνια στέναζαν κάτω ἀπὸ τὴν ἔξουσία τῶν ὄργανων τοῦ Μωάμεθ. Σκότος θασίλευε.

Ἀλλ' αἴφνης στὸν ούρανὸν παρουσιάστηκε ἄστρο φωτεινό· καὶ τὸ ἄστρο αὐτὸν ἦταν ὁ ἄγιος Κοσμᾶς ὁ Αίτωλός. Νὰ μιλήσω γι' αὐτὸν; Αἰσθάνομαι τὸν ἑαυτό μου ἀνάξιο καὶ νὰ φιλήσω τὰ πόδια τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἐθναποστόλου καὶ ἴσαποστόλου. Τοῦτο μόνον λέγω· ὅτι ἐπόνεσε τὸ γένος.

\*\*\*

Σὰ νὰ τὸν βλέπω... Καλόγερος, ξερακιανὸς ἀπὸ τὶς νηστείες, κρατάει τὸ κομποσχοίνι, κοντὸς στὸ ἀνάστημα ἀλλὰ γίγας στὸ πνεῦμα. Κινεῖται ὅχι μὲ αὐτοκίνητο, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, σὰν τὸ Χριστὸ καὶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Πηγαίνει ἀπὸ χωρὶ σὲ χωριό, ἀπὸ θουνὸ σὲ θουνό, ἀπὸ λαγκαδιὰ σὲ λαγκαδιά. Περιοδεύει τὰ μέρη τῆς Μακεδονίας, τῆς Ἡπείρου, τῶν Βαλκανίων, παίζει τὴ ζωὴ του κορώνα - γράμματα. Στήνει ἔνα σταυρό, ἀνεβαίνει σ' ἔνα σκαμνί, καὶ κάτω ἀπὸ τὴ σκιὰ τοῦ σταυροῦ κηρύττει. Ἡ ὑπαιθρος γίνεται ναός, ἐκκλησία.

Καὶ οἱ ἀκροαταὶ του; Μαζεύονταν ἀπὸ τὰ χωριὰ κατὰ χιλιάδες, ἄντρες - γυναῖκες, μικροί - μεγάλοι. Κι ὅπως τὸ παιδί ποὺ βυζαίνει δὲν ξεκολλάει τὰ χείλη ἀπὸ τὸ μαστὸ τῆς μάνας του, ἔτσι κ' ἐκεῖνοι κρέμονταν ἀπὸ τὰ χείλη του καὶ σὰ σφουγγάρια ρουφοῦσαν τὰ λόγια του· δὲ χόρταιναν ν' ἀκοῦνε.

Τί ἐκήρυξτε; Λόγια γεμάτα Πνεῦμα ἄγιο.

Μὲ τὴ θεοκίνητη γλῶσσα του παρηγοροῦσε τοὺς σκλαβωμένους ραγιαδες. "Εδινε φτερὰ καὶ δύναμι στὸ βασανισμένο λαό. "Οπως ὁ Χριστὸς ὅταν οἱ μαθηταὶ μέσα στὸ πλοϊο κινδύνευαν νὰ καταποντισθοῦν ἀπὸ τὰ ἄγρια κύματα τοὺς φώναξε «Θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰμι μὴ φοβεῖσθε» (Ματθ. 14,27), ἔτσι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ποὺ τὸ πλοιάριο τῆς πατρίδος ἐκλυδωνίζετο, ὁ ἄγιος Κοσμᾶς ἔδωσε παρηγοριὰ καὶ θάρρος. Κουράγιο, ἀδέρφια, ἔλεγε, «ἔρχεται τὸ ποθούμενο!». Προφήτευσε τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος καὶ εὐλόγησε τὰ θουνά. Ἐσεῖς, θουνά, θὰ σώσετε ψυχές... Καὶ ὅντως τὰ ἐγγόνια καὶ δισέγγονα ἐκείνης τῆς γενεᾶς, ὁ Δαβάκης μὲ τοὺς στρατιώτες του, πάνω στὴν Πίνδο ἀνεχαίτισαν τὶς ὄρδες τοῦ Μουσσολίνι καὶ ἐξεπλήρωσαν τὴν προφητεία τοῦ ἀγίου Κοσμᾶ.

Τὰ λόγια καὶ ἡ ἀνάμνησί του σάζεται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά. Στὰ Γιάννενα ἔνας ξένος δημοσιογράφος ἐπισκέφθηκε τὸ γηροκομεῖο καὶ ρώτησε ἔνα γεροντάκι: —Πόσο χρονῶν εἶσαι; —Ἐκατό. —Ποιά εἶνε ἡ πιὸ σπουδαία ἡμέρα τῆς ζωῆς σου; Καὶ τὸ γεροντάκι τί θυμήθηκε, τὴν ἡμέρα τῶν ἀρραβώνων ἢ τοῦ γάμου του; Καμμία ἀπ' αὐτές. "Ἐκανε καὶ τὸν ξένο νὰ κλάψῃ. —Η πιὸ σπουδαία ἡμέρα τῆς ζωῆς μου, εἶπε, ἦταν ὅταν, μικρὸ παιδὶ ὀχτὼ χρονῶν, πέρασε ὁ ἄγιος Κοσμᾶς, τὸν ἥκουσα, τὸν πλησίασσα καὶ φίλησα τὸ χέρι του... Αὕτη ἦταν ἡ φυλή μας, ἀγαπητοί μου!

\*\*\*

65 χρόνια ἔζησε ὁ ἄγιος Κοσμᾶς. Καὶ πλησίαζε πλέον ὁ Αὔγουστος τοῦ 1779· ἔφτανε τὸ τέλος, ἡ ὥρα τοῦ μαρτυρίου του.

Πῶς ἔφθασε ἡ ὥρα αὐτή; Ποιά ἡ αἰτία τοῦ μαρτυρίου του; Οἱ Ἐθραῖοι. Ο ἕδιος ἔγραφε στὸν ἀδελφό του, ποὺ ἦταν σχολάρχης στὴ Νάξο: «Ἄδελφέ, περιοδεύω καὶ οἱ Χριστιανοὶ μὲ δέχονται. Θαύματα γίνονται. Άλλα ἔχω καὶ

έχθρούς. Δέκα χιλιάδες Χριστιανοί μὲν ἀγαποῦν, καὶ ἔνας μὲν μισεῖ. Χίλιοι Τοῦρκοι μὲν ἀγαποῦν, καὶ ἔνας ὅχι τόσο. Χιλιάδες Ἐθραῖοι θέλουν τὸ θάνατό μου, καὶ ἔνας ὅχι...». Γιατί τὸν μίσησαν οἱ Ἐθραῖοι; Διότι στὰ Γιάννενα αὐτοὶ εἶχαν κατορθώσει νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ κάνουν παζάρι τὴν Κυριακή· τὴν Κυριακή οἱ ἐκκλησίες ἦταν ἀδειανές. Καὶ τί κατώρθωσε μὲν τὸ κήρυγμά του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς· κατήργησε τὸ παζάρι τὴν Κυριακή, τὸ ἔκαναν Σάββατο. Ἀντὶ δηλαδὴ νὰ καταργηθῇ ἡ Κυριακή καταργήθηκε τὸ Σάββατο. Γ’ αὐτὸ ἔιχαν μεγάλο μῆσος ἐναντίον του.

Οἱ Ἐθραῖοι τὸν κατήγγειλαν. Καὶ τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα ἔφεραν κ’ ἐδῶ τὸ ἀποτέλεσμα. Δωροδόκησαν τὸν πασᾶ, καὶ αὐτός, παρ’ ὅλο ὅτι προηγουμένως τὸν ἀγάποῦσε, διέταξε νὰ συλληφθῇ. Ἡταν στὸ Κολικόντασι, ἔνα χωριό μικρό, ποὺ τὸ εἶδαν οἱ “Ἐλληνες ὅταν προχωροῦσαν τὸ ’40 στὴν Ἀλβανία. (Εἶχα λάθει γράμμα ἀπὸ τὸ Κολικόντασι ἐνὸς “Ἐλληνος ἀξιωματικοῦ, ποὺ ἔγραφε· Χαίρω καὶ ἀγάλλομαι, γιατὶ μὲ ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ἔρθω ἐδῶ καὶ νὰ προσκυνήσω τὸν τάφο τοῦ ἀγίου Κοσμᾶ...).” Εκεὶ λοιπὸν τὸν πιάσανε. Τὸ κατάλαβε, τὸ προαισθάνθηκε. Περίμενε δὲ τὸ θάνατο ὅπως ἡ νύφη περιμένει τὸ γάμο· βάδιζε πρὸς τὸ θάνατο σάν νὰ πήγαινε σὲ πανηγύρι. Γιατὶ πάντα ἔλεγε· «Χριστέ, ὅπως ἐσὺ ἔχουσες τὸ αἷμα σου γιὰ μένα, ἀξίωσε κ’ ἐμένα νὰ χύσω τὸ αἷμα μου γιὰ σένα». Καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε αὐτὸ τὸ δῶρο.

Τὸν ἐπιασαν. Τὸν ἔρριξαν στὸ μπουντρούμι. “Ολη νύχτα κρατοῦσε τὸ κομποσχοίνι του καὶ προσηύχετο. Προτοῦ νὰ βγῇ ὁ ἥλιος, τὸν ἄρπαξαν, τὸν ἔβαλαν πάνω σ’ ἔνα ἄλογο καὶ τὸν ὡδήγησαν κοντὰ στὴν ὅχθη τοῦ Ἀώου ποταμοῦ. Κατάλαβε πλέον, ὅτι ἥρθε ἡ ὥρα. Γονάτισε καὶ προσευχήθηκε καὶ τὰ δάκρυά του πέφτανε στὴ γῆ. Σηκώθηκε καὶ εὐλόγησε τὸν κόσμο σταυροειδῶς· ἐστράφη πρὸς τὴν ἀνατολή, πρὸς τὴ δύσι, πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς νότον· εὐλόγησε τὰ βουνά ὅλα· εὐλόγησε τὴν πατρίδα μας, τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας, καὶ εἶπε τότε τὰ ίερὰ τοῦτα λόγια· «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὑδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμ. 65,12). Μετὰ κρέμασαν ἔνα σκοινὶ ἀπὸ τὸ δέντρο. Τοῦ εἴπαν νὰ τοῦ δέσουν τὰ χέρια, ἀλλ’ αὐτὸς τὰ σταύρωσε μόνος του. Τότε σφίξανε τὸ σκοινὶ καὶ σὲ λίγο ἡ ψυχὴ του πέταξε στὸν ούρανό.

Τὸ κορμί του τὸ ἄρπαξαν οἱ Ἀγαρηνοὶ καὶ τὸ ἔρριξαν στὸν Ἀῷο, καὶ ἐμεινε μέσ’ στὸ ποτάμι τρεῖς μέρες. “Υστερα ἔνας παπᾶς ὀνόμα-

τι Μᾶρκος πῆγε μὲ τὸ μονόξυλο καὶ —ἄς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι· ἐμεῖς πιστεύουμε στὰ θαύματα—τὸν εἶδε ὅρθι στὰ νερά! Πλησίασε, πῆρε τὸ σῶμα, τὸ μετέφερε στὸ Καλικόντασι, καὶ τὸ ἔθαψαν μὲ κάθε τιμῆ. Ἐκεῖ ἐμεινε καὶ μένει μέχρι σήμερα τὸ ίερὸ λείψανο τοῦ ἄγιου Κοσμᾶ τοῦ Αίτωλοῦ.

\* \* \*

Αὐτὸς ἦτο ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αίτωλός. “Ἄν εἶχαμε αἴσθημα, ἂν εἶχαμε καρδιά, ἂν εἶχαμε μνήμη τῆς ἴστορίας, θὰ ἐπρεπε ἡ πατρίδα μας νὰ τὸν τιμᾷ ιδιαιτέρως. Ἐὰν δὲν ἦταν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αίτωλός, δὲν θὰ ὑπῆρχε ‘Ἐλλάς· διότι οἱ κλέφτες κ’ οἱ ἀρματολοὶ δικά του παιδιὰ ἦταν, ποὺ τὰ θέρμανε μὲ τὴ φλόγα του. Ἡταν ἔνας πρόδρομος τοῦ ‘Ρήγα Φεραίου. Μεγάλος ἐμψυχωτὴς καὶ παρηγορητὴς τοῦ λαοῦ. Θὰ ἐπρεπε λοιπὸν σήμερα στὴν Ἀθήνα καὶ τὶς ἄλλες πόλεις ποὺ πέρασε νὰ γίνῃ ἐπίσημος δοξολογία παρουσίᾳ τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ λαοῦ. Θὰ ἐπρεπε σήμερα οἱ ῥαδιοφωνικοὶ σταθμοί μας νὰ μεταδίδουν προγράμματα ἀφιερωμένα σ’ αὐτόν. Θὰ ἐπρεπε νὰ ἔχῃ γυριστὴ ταινία γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο του καὶ νὰ προθάλλεται σήμερα παντοῦ καὶ μάλιστα στὰ σχολεῖα.. Θὰ ἐπρεπε σήμερα οἱ ἐφημερίδες νὰ γράφουν γι’ αὐτόν.

Αὐτὴ ἡ ἄγνοια καὶ ἡ περιφρόνησις δὲν εἰνε καλὸ σημείο. Θὰ σθήσουμε ὡς ἔθνος. Τὰ ἔθνη ποὺ ἀποκόπτονται ἀπὸ τὶς ρίζες τους σθήνουν καὶ εἰσέρχονται στὸ μουσεῖο τῶν ἔθνων. “Ἐτσι ἔσθησε τὸ Βυζαντινὸ κράτος· μόνο ἡ Ἐκκλησία ἔζησε, καὶ αὐτὴ ὑστερα ἀπὸ 400 χρόνια ἀνέστησε τὸ ἔθνος. Ἐὰν δὲν ξυπνήσουμε ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία μας αὐτή, θὰ σθήσουμε. Θὰ χάσουμε ὅχι μόνο τὴ Βόρειο Ἡπειρο, ὅπου μαρτύρησε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἀλλὰ καὶ μέρη ἀπὸ τὴν ἄλλη Ἑλλάδα. Στὴν Ἀλβανία ἡ προπαγάνδα κατὰ τῆς Ἑλλάδος κυκλοφορεῖ χάρτες τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας, στὴν ὁποία περιλαμβάνουν καὶ τὴ Φλώρινα παρακαλῶ!

Μιλᾶμε σκληρὰ γλώσσα. Γ’ αὐτὸ τρέμουν τὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴ φιμώσουν. Ἄλλ’ ύπερανω ὅλων εἰνε ἡ ἀλήθεια· κ’ ἐγὼ πεθαίνω γιὰ τὴν ἀλήθεια! Δὲν θὰ φιμώσουν τὴ φωνή μας. Ἐγὼ ὁ γέρος ἐπίσκοπος ἐπαναλαμβάνω τὴν προφητεία τοῦ ἀγίου Κοσμᾶ· Θὰ ἔρθῃ τὸ ποθούμενο καὶ γιὰ τὰ σκλαβωμένα ἀδέρφια μας. Θὰ χτυπήσουν καμπάνες, θὰ στηθῇ πάλι ἡ ἐλληνικὴ σημαία, θὰ ψαλοῦν ὕμνοι καὶ ἐμβατήρια καὶ θὰ δοξάσουμε ὅλοι τὸ Χριστό, διότι ζῆ καὶ βασιλεύει εἰς αἰῶνας αἰώνων.

**† ἐπίσκοπος Αύγουστίνος**